

=Het Progamma: voor de dag buiten de tijdviëring in Amsterdam Buitenveldert die onder begeleiding staat van Johan van der Beek.

=Voorwoord... is uitleg Hunab K'u: Wonderbaarlijk genoeg blijkt dat waaruit de mens bestaan, onze planeet ook is opgebouwd. En die zelfde elementen, bouwstenen, delfstoffen en het water wat in ons te vinden is, zo is het ook buiten de damkring, in ons Zonnestelsel en Sterrenstelsel te vinden. We zelfs kunnen spreken dat alles zo een beetje de zelfde blauwdruk heeft in het grote Melkwegstelsel. We zo deel uitmaken van het grote geheel en er ook aan mogen deelnemen. Het grote verschil tussen de Maya kalenders en alle ander kalenders is dat die van de Maya een begin en einde cyclus kent en alle andere kalenders hebben dat niet. En de overeenkomst tussen de mensheid en de Maya kalender zijn dat ze namelijk allemaal uit cycli bestaan. Zo ook is alles in het Melkwegstelsel onderheven aan één of andere tijdscyclus. Omdat alles in de greep is van het centrum waar het zwarte gat (Black Hole) is gelegen en dat middenpunt noemen de Maya Hunab K'u! (so now you now).

=Openingsceremonie gebed van de Zeven Galactische Richtingen (kompas mee):

1-Vanuit het Oosten, Huis -van Licht moge Wijsheid in ons dagen zodat we alles kunnen zien in helderheid.

2-Vanuit het Noorden, Huis van de Nacht moge wijsheid in ons rijpen zodat we alles kunnen weten van binnenin.

3-Vanuit het Westen, Huis van Transformatie moge wijsheid getransformeerd worden tot de juiste actie zodat we kunnen doen wat moet worden gedaan.

4-Vanuit het Zuiden, Huis van de Eeuwige Zon moge de juiste actie de oogst binnenhalen zodat we kunnen proeven van de vruchten van het planetaire zijn.

5-Vanuit Boven, Huis van de Hemel waar sterrenmensen en voorouders samenkomen moge hun zegeningen nu tot ons komen.

6-Vanuit Beneden, Huis van de Aarde moge de hartslag van haar kristallen kern ons zegenen met harmonieën om alle strijd te beëindigen.

7-Vanuit de Centrale Galactische Bron die overal tegelijkertijd is moge alles gekend zijn in het licht van wederzijdse liefde!

8-AH YUM HUNAB K'U EVAM MAYA E MA HO! AH YUM HUNAB K'U EVAM MAYA E MA HO!
AH YUM HUNAB K'U EVAM MAYA E MA HO!

=RegenBoogBrug Meditatie (tijdfrequentie 13:20): Deze meditatie zal ook wereldwijd worden gedaan op de Dag Buiten de Tijd. Deze beoefening vormt het hart van de Aarde Magiërs Oefeningen en wordt ieder maan op de laatste dag uitgevoerd, maar op de Dag Buiten de Tijd wordt er in het bijzonder aandacht aan besteed.



Het doel van deze Meditatie is om een telepatische golf van liefde op te wekken die ons met het centrum van de Aarde verbindt, met de regenboog-alternators aan beide polen die de magnetische velden van de Aarde op hun plaats houden en met al die andere planetaire kin die nu dezelfde meditatie doen. Door het tot stand brengen van deze telepathische Aarde-golf, creëren we een matrix voor communicatie, een communicatienetwerk dat de noosfeer, de mentale envelop van de Aarde, steeds dichterbij de bewuste manifestatie ervan brengt. Deze matrix zorgt ook voor een beschermend veld van ware positieve gedachtenvibraties, bedoeld om het resonantie-veld van de Aarde in een staat van harmonie en vrede te houden.

Het doel van deze jaarlijkse meditatie is om daadwerkelijk de Regenboogbrug rond de Aarde te manifesteren – de dag en nacht alternators van het magnetisch veld van de Aarde – ten tijde van de sluiting van de cyclus, Winter (Zuiden) of Zomer (Noorden) zonnewende 2012.

Deze Regenboogbrug is de sinds lang voorspelde brug van vrede, die de derde-dimensionale Aarde zal verbinden met de vierde-dimensionale en hogere dimensies, hierdoor zorgend voor een vrede en harmonie, die niet verbroken kan worden.

Opdat iedereen kan deelnemen aan deze meditatie, bieden we voor de Dag Buiten de Tijd deze universele versie aan van de Regenboogbrugmeditatie voor Wereldvrede.

Je kunt dit alleen doen of met een groep – vroeg in de dag is het beste, maar een andere tijd is ook goed. Als je met een groep bent, kom dan samen in een cirkel als het kan, gezeten op de grond met je benen gekruist. Haal een paar keer diep adem; het negatieve inademen en in jezelf transmuteren (omzetten) en uitademen wat positief en zuiverend is. Sluit dan je ogen. Visualiseer dat je in het centrum van de Aarde bent. Visualiseer dan de kristallen kern in de vorm van een reusachtige octaëder (2 piramides met de onderkanten tegen elkaar). Vier zijden van het kristal eindigen in een punt op de Noordelijke poolas. De andere vier komen samen in een punt op de Zuidelijke poolas. Om deze reuze kristallen octaëder bevindt zich het binnenste membraan van de Aarde, dat als een trommelvel het oppervlak van de buitenste Aarde laat meetrillen. De Noordelijke helft van het kristal heeft twee rode en twee witte vlakken; de Zuidelijke helft heeft twee blauwe en twee gele vlakken.

Ga nu het kristal binnen... In het centrum van deze reuze-kristal is een intens brandend punt van wit licht. Een etherische kolom van licht strekt zich vanuit dit brandende middelpunt uit in noordelijke en zuidelijke richting naar via de punten van de octaëder en gaand naar de Noord- en Zuidpool aan de buitenkant van de Aarde. Doorheen deze etherische verticale kolom van licht bevinden zich twee met elkaar verstrengelde fluxbuizen, waar constant plasma-energie doorheen stroomt. Deze rode en blauwe fluxbuizen zitten om elkaar heengedraaid als de twee strengen DNA. Zij leveren plasma -electrisch geladen ionen- aan het brandpunt in het centrum van de Aarde.

Aan de noordelijke as van deze lichtkolom met de twee fluxbuizen eromheen zit het rode tijdsatoom. Rond de zuidelijke lichtas zit het blauwe tijdsatoom. De rode en blauwe polaire tijdsatomen draaien in een tegenovergestelde richting van elkaar; het rode noordelijke tijdsatoom draait met de klok mee, het blauwe zuidelijke tijdsatoom draait tegen de klok in. De tijdsatomen hebben elk zeven punten: een centrum, twee punten aan weerszijden van de verticale as en elk twee punten -vier in totaal- op dezelfde afstand van elkaar aan weerskanten van de centrale as. De zes buitenste punten van het tijdsatoom hebben bijna de vorm van een hexagoon, een zes-zijdige figuur.

Het gravitatieveld (het vlak van de zwaartekracht) van de achzijdige kristal, straalt horizontaal vanuit het felverlichte centrum van het kristal, zich uitstrekkend naar de vier punten die de randen van het kristal markeren en waar de vier noordelijke en de vier zuidelijke facetten van de octaëder elkaar ontmoeten. Dit gravitatievlak die deze vier punten verbindt is als de basis van twee piramides - een piramide strekt zich vanuit zijn basis met vier facetten uit naar de noordelijke punt van de octaëder en de andere vier zijden naar de zuidelijke punt. Precies tegenover elkaar op dit gravitatievlak zitten nog twee tijdsatomen: een witte en een gele. Deze twee zwaartekracht-tijdsatomen zijn net zo geconstrueerd als de rode en de blauwe, behalve dat de punten van hun assen op één lijn liggen met het gravitatievlak en op hun kant liggen, als het ware, en loodrecht staan op de polaire tijdsatomen. Deze witte en gele tijdsatomen draaien rond als een schoepenrad, tegen de klok in een langzame draaibeweging makend, van links naar rechts rond het centrale punt van het felbrandende licht.

Als je eenmaal het achtkantige kristallen hart van de Aarde hebt gevisualiseerd met de vier tijdsatomen, de etherische kolom van licht met de twee fluxbuizen, visualiseer dan dat vanuit het kristallen centrum een enorme bundel licht van veelkleurig plasma uitschiet in de richtingen van de beide polen van de Aarde. Op dit moment ben je vanuit het centrum van de Aarde naar een punt in de ruimte gegaan, waar je de hele Aarde

kunt bekijken. Terwijl je nog steeds de kristallen octaëder in het centrum van de Aarde ziet, spuit de stroom licht bij de Noord- en Zuidpool naar buiten om een reusachtige dubbele regenboogbrug te vormen; de dag- en nacht alternatoren (stroomwisselaars) van het magnetische veld van de Aarde zichtbaar gemaakt.

Twee regenboogstromen verbinden de Noord-en Zuidpolen van de Aarde, precies 180 graden van elkaar. Terwijl de Aarde langzaam om haar as draait, blijft deze regenboogbrug stabiel en constant, onbeweeglijk.

Wanneer je deze visualisatie compleet hebt, neem je de hele Aarde, draaiend onder de regenboogbrug en plaats het in je hart. Zie de twee stromen van licht door je centrale kolom boven je hoofd en onder je voeten naar buiten vloeien en maak je net zo'n regenboogbrug rondom je eigen lichaam, je aura op zijn plaats houdend.

Nu zijn jij en de Aarde één. De RegenBoogBrug van WereldVrede is echt!

=Hunab K'u liefdesconnectie meditatie (tijdfrequentie 13:28) die uitgevoerd gaat worden door Johan van der Beek (blauw kristallen hart mee): Die begint bij de Stuitchakra en deze basis Chakra bevindt zich onderaan de wervelkolom en draagt de kleur rood. Vanuit deze Chakra en via onze benen aarde we met de planeet, waar we met onze voeten op staan. Zorg voor een goede verankering door diep te wortelen, zodat het centrum van uw wezen in verbinding komt te staat met de binnenste kern van planeet Aarde.

2) Zonnevlechtchakra: Bevindt zich een paar centimeter boven de navel en draagt de kleur geel. Vanaf deze Chakra en via de rechter arm maken we een verbinding met de Zon... om zo in te tappen in de mannelijke liefdesbron van de Zon.

3) Hartchakra: Bevindt zich midden in de borstkas ter hoogte van het hart en draagt de kleur groen. Vanaf deze Chakra en via de linker arm maken we een verbinding met de Maan waardoor we door de kleurenenergie die vanuit uw hartchakra straalt, waar groen uw vermogen bestuurt om de liefde te geven en te ontvangen tappen we in dit geval in op de vrouwelijkheid van de Maan.

4) Kruinchakra: Deze bevindt zich op het midden van de schedel en draagt de kleur violet. Door eerder genoemde Hemellichamen (Zon, Maan en planeet Aarde) ons Multidimensionale Unit vol laten stromen met kosmische energie en als die vol is gewoon overlaten lopen via de kruin Chakra en daar een Astrologische liefdesverbinding meemaken met de Bron. Dus nu niet woordkeuslelijk met je hoofd in de wolken lopen maar in Hunab K'u (het zwarte gat) duiken!

5) Kring: Laten we nu de kring sluiten alsjeblieft door elkaar de hand te geven en via de regenboogkleuren van onze Chakra's en de zeven regenboogkleuren van de week c/q. maand waaronder ik en jij geboren ben... onszelf te verbinden met iedereen op Aarde. Als we deze staat van het Zijn vereeuwigen in het Hier en Nu... hebben we een spirituele connectie met de Bron: Hunab K'u.

=Een proost uitbrengen: Proosten op de Heractivatie van de Maya Tun Uc ZonneMaanjaar (http://tunuc.com/zonnejaar_tun_uc/default_nl.php). En dat in het aanstaanden Maya jaar... al onze dromen verwezenlijk mogen worden!



=Achter dit alles zit een wetenschap: Wat eerst in de verbeelding ontstaat en gevisualiseerd wordt door genoeg mensen in een telepathische golf van liefde, zal na verloop van tijd realiteit worden.

=Uitleg om beurten: Iedereen die aan de beurt is krijg de Maya ketting van Johan van der Beek om en tijdens de overdracht volgt de heilige hand druk van Hunab K'u en spreken we de woorden In Lak'ech (in la:kesj) uit en dat betekent ik ben een andere jij.

=Weten is niet genoeg: We moeten het Toepassen... Willen is niet genoeg we moeten het Doen!

Hunab K'u, de geest achter de gedachte.



hoogachtend,

ceo The United Universe

Maya consultant Johan van der Beek (kin 25 - toon 12 Tzolkin) en een Hert geboren in Mayajaar 25873 (Toon 3 - Kin 62 TunUc).



e-mail: uniteduniverse@hotmail.com

address: Sijpestein 138, 1083XL at Amsterdam.

phone: +31 (0) 6 15 87 18 94.

DBDT: http://www.tunuc.com/dag_buiten_de_tijd_viering/default.nl.php

bron: <http://www.tunuc.com>